

Passie & professionaliteit

Een volle gereformeerde kerk was zaterdagavond 20 maart het decor van een uitvoering van de Matthäus Passion. En wat voor één. Topartiesten, begeleid door een professioneel orkest, zongen de sterren van de hemel.



Jan Van Elsacker (vooraan) vertolkte op prachtige wijze de rol van de evangelist. (Foto: PR)

BODEGRAVEN

De bezoekers van de gereformeerde kerk aan de Spoorstraat, genoten afgelopen zaterdag zichtbaar van de Matthäus Passion, het bijna vier uur durende muziekstuk van Johann Sebastian Bach over het lijden van Christus.

Liederen gezongen door het projectkoor werden afgewisseld met aria's van rasartiesten. De Antwerpse tenor Jan Van Elsacker vertelde al zingend en op zeer overtuigende wijze het lijdensverhaal. Verder zongen de alt Margareth Beunders, de bas/bariton Kees de Bruijn, de sopraan Lisette Emmink, de tenor Bart de Kegel

en bas/bariton Martijn Sanders gedeelten van het klassieke meesterstuk. Ademloos luisterde het publiek hoe deze artiesten loepzuiver en vol passie en kracht de liederen ten gehore brachten.

Ook het projectkoor met de naam Barok, dat bestaat uit leden uit de regio, deed niet onder voor de toptalenten.

Muzikaal werden de zangers ondersteund door het Nederlands Begeleidingsorkest dat prachtig het klassieke werk ten gehore bracht. Ralph Rousseau Meulenbroeks bespeelde vol overgave het unieke instrument de viola da gamba. Rivke van der Staak bespeelde de cello, Theo Griekspoor het kerkorgel en Wim

Brands het kistorgel. De muziek sloot perfect op elkaar aan en vloeide prachtig in elkaar over. Iets dat dirigent en Matthäus Passion-kenner Dirk Jan Warnaar perfect voor elkaar wist te krijgen. Het is een hele uitdaging om het uit 68 delen bestaande stuk te dirigeren, maar dat ging Warnaar meer dan goed af.

Aan het applaus na afloop en de vele lovende woorden bleek dat alle aanwezigen diep geraakt waren door de professionele uitvoering. De Matthäus Passion staat bekend als 'een hele zit', maar dat was bij deze uitvoering zeker geen straf. Deze Matthäus Passion was er één om trots op te zijn.